

Column

Van slem tot splinter, van singleton tot renonce, van snijden tot duiken, van vork tot dummy – elke benaming kent haar oorsprong, betekenissen, anekdotes en associaties. In iedere uitgave van Bridge neemt bridgeliefhebber Cor Oliemeulen bekende termen onder de loep.

KARMA IS A BRIDGE

Van alle bekende wereldleiders die bridge speelden - denk aan Winston Churchill, F.W. de Klerk, Deng Xiaoping - spreken er twee het meest tot de verbeelding. Allereerst Dwight Eisenhower. De vierendertigste president van de Verenigde Staten stond bekend als een begenadigd bridger en hield iedere zaterdagavond drives in het Witte Huis, wat hem de bijnaam 'Bridge Player in Chief' opleverde.

En dan Mahatma Gandhi. Hij leidde de geweldloze revolutie voor een onafhankelijk India, nadat hij tijdens zijn studie in Engeland had leren bridgen. Hij gebruikte het spel om het verschil tussen karma (de hand die je hebt gekregen) en dharma (wat je ermee doet) uit te leggen. Wie goed doet, goed ontmoet.

Ik moest daaraan denken toen ik het verhaal las van een 86-jarige dame uit Wales die tijdens de wekelijkse clubavond een bridgehand met maar liefst 32 punten kreeg, onmiddellijk gevolgd door een acute hartstilstand. Haar familie was in shock, maar moeder had wel een grote glimlach op haar gelaat, zo liet een dochter weten. De dame was gestorven in het harnas, achter de bridgetafel. Er zijn ergere manieren om aan je einde te komen.

Neem nu die 87-jarige heer in Wales die tijdens de wekelijkse clubavond een bridgehand met 32 punten op tafel had gelegd bij de vrouw aan wie hij al zijn halve leven een bloedhekel had. Hij kende haar slechte hartconditie en sloeg toe op het moment dat niemand keek. Nadat zijn slachtoffer met de ambulance was afgevoerd, gleed hij buiten uit over een bananenschil, sloeg met zijn hoofd te pletter tegen een muurtje en bezweek in de vroege ochtend aan een combinatie van bloedverlies en onderkoeling. "Wie wind zaait, zal storm oogsten", hoor ik Gandhi zeggen.

COR OLIEMEULEN